



Verslag Ruiterkamp VPG-De Vrije teugel te Waarkand In de Prinses Margriet Manege te Westerbork 14 t/m 17 mei 2015

Om een verslag te maken is best lastig. Vooral het begin. Hoe, waar moet je beginnen. Er gebeurt zoveel om je heen wat interessant kan zijn dat het opschrijven net even wordt vergeten. Heb wel e.e.a. opgeschreven en de rest vanuit de foto's en mijn geheugen gehaald. Dus hier het verhaal.....

Dag 1

Verzamelen om 9.00 uur bij de manege Waarland. Bijna iedereen is op tijd en die niet op tijd zijn, wordt een passende oplossing voor gevonden. Over de Afsluitdijk zijn wij allemaal aan boord op weg naar Westerbork. (rijmt niet helemaal) Het lukt bijna nooit om allen tegelijk aan te komen. Vooral jammer voor het reeds aanwezige AC-team. Zij wachten ons op in Afrikaanse klederdracht en limonade en dat ontvangst moet dan in 3 x. Even tellen. Ja, iedereen is aangekomen. Rond 12.00 uur restant van je lunchpakket nuttigen. Drank wordt geserveerd. Lekker relax uitpakken en de ruime slaapvertrekken inrichten. De middag wordt ingericht met een reis door Afrika. Het AC-team (Dagmar Wever) heeft een leerzaam spel bedacht om spelenderwijs het bijzondere contingent te leren kennen. Om 18.00 uur kunnen Eric, Tessa en Tim hun kookkunsten op tafel zetten. Ons eerste avondeten, maar dan gelijk van hoog niveau. Zelf gemaakte nasi met echte kruiden en verse groenten. (recept op aanvraag) Natuurlijk met saté en pindasaus erbij. De pannen worden tot de laatste rijstkorrel leeggegeten. Lekker toetje toe. Deze dag is nu al een feest. 's Avonds doet om 18.45 uur Ria een welkomstwoord en geeft uitleg over de kleurwedstrijd en wat er morgen op het programma staat. In ieder geval vroeg op. Esther Kok heeft een slim idee uitgedacht om van eenvoudige kartonnen bordjes, maskers te maken. Ook vanuit ons thema Afrika. De meest bizarre recreaties komen te voorschijn. Je kan ze gebruiken voor morgen, of je hangt ze tezamen voor het raam als decor. Na het eten nog even een Afrika-kwis. **Ja** is masker op, **nee** is masker af. Bijzonder spannend tot het laatste moment. Nog een extra vraag nodig die de winnaar moet bepalen. Wie het dichtste bij zit is winnaar. Vraag: Hoe hoog is de Kilimanjaro? De hoogste berg in Afrika. Hij is 5800 mtr hoog en laat Chantal met 5400 mtr het dichtst bij zitten. Gewonnen !! Nog even de eerste dag doornemen en naar bed. De accommodatie P.M.M. Westerbork is uitstekend. Alles bij de hand. Voldoende hoog- en laag bedden, douchestoelen, tilliften e.d.

Dag 2

Half 8 ontbijten, want iedereen komt toch om paard te rijden. Miranda heeft de indeling samen met Ellen van de manege gemaakt. Je kunt het bekijken vanaf de lijst wanneer je rijdt en welke pony of paard voor je is aangewezen. Zij hebben het goed gezien, want veel hoeft daar niet aan worden veranderd. Justin is al in zijn rolstoel aan het paardrijden. Jan heeft een oplossing. Een stok tussen de spaken. Prima idee. Jammer is dat deze stok 2x zo lang is dan de rolstoel breed is. Menigeen is naast Justin er over gestruikeld, maar het is een goed idee. Om 9.15 uur zie ik de eerste ruiters van groep 1 en 2 van start gaan. Rechtsaf het bos in. Na terugkomst van groep 3 een speciale rit geregeld voor onze begeleiding. Hier is Nino, onze filmer even de richting kwijt, want niet iedere groep gaat rechts het bos in. De manege beschikt over prima attributen voor het op- en afzadelen. Slim opstapperron en tillift. Na afloop heeft Tessa de pannenkoeken klaarstaan. In een mum van tijd heeft iedereen zijn pannenkoeken op. Niet bij te houden. Arme Tessa, zij was zelf uren bezig en moest voor de keuken manschappen extra bij bakken. Maar ze waren ook zo lekker. 's Middags is een speurtocht uitgezet. Uiteraard in het thema Afrika. Vindt 15 dieren welke verstopt zitten in de bomen, struiken of gewoon op de grond liggen. Best lastig en onderweg moet je ook allerlei opdrachten uitvoeren. Van ballen gooien (behendigheid), met een katapult schieten (jagen) tot water dragen (levensbehoud) en kom je ook nog enge wezens tegen. Medicijnman, regendanseres en een "heuse" aap. Men was zo goed vermomd, dat zelfs de dochter haar vader niet herkende. Er is genoeg geschoten in de rimboe, dus kan er wel een BBQ vanaf. Eric regelt het. De keuken heeft een huzarensalade, diverse sauzen, macaroni, knoflook- en kruidenboter, brood enz. gemaakt. Daar komen de eerste BBQ-gerechten binnen. Kipsaté, sappige worstjes en hamburgers. Een prima toetje van vers fruit en slagroom toe. Wie doet je wat. 's Avonds wordt door Daan en Tim de open haard aangemaakt. Gezellig met z'n allen erom heen. Jan heeft vandaag wat vernomen. Anneke is 25 jaar lid van onze club. Zij wordt in het zonnetje gezet.....maar dan is Ton ook 25 jaar lid! Ja, dat is juist en.....ook Justin. De 3 jubilarissen komen even naar voren waar Jan hun een aandenken meegeeft. Er komt nog meer.....Opeens gaat Martine een verhaal vertellen. Hieruit komt dat onze penningmeester John Ursem bij de laatste 5 kandidaten zit om te worden gekozen tot penningmeester van het jaar 2015 !! Woensdag 20 mei moet hij zich in Utrecht melden. Wij zijn benieuwd.

Dag 3

Ontbijt om half 9. Ria geeft uitleg over het programma voor vandaag. Bezoek aan het museumdorpje Orvelte. Geregeld is met Herman (eigenaar manege en een zeer bekend persoon in Orvelte) dat bij grote uitzondering de paarden in het centrum mogen komen evenals 3 busjes. Één ervan zelfs tot aan de rand van de brink. Deels gaat met paard en pony langs een prachtige route door bos en heidevelden er naar toe. De anderen met een huifkar zonder huif = kar. Helaas regent het een beetje maar dat deert niet. Eerst even eten en drinken, daarna een rondje dorp. O.a. een bezoek aan ZOObizar. Een kleine dierentuin, midden in het dorp. Wij kunnen kennismaken met bijzondere dieren. Zoals een gordeldier, stinkdier, slangen en hagedissen. Sommige van ons mogen de dieren aaien. Zelfs even vasthouden of een slang om je nek.. De gids kijkt goed uit wie, wat vast pakt. Het zijn nu eenmaal kleine dieren. Justin mag alleen de brandslang vasthouden. Dat kan geen kwaad. Vanavond staan speciale Afrikaanse gerechten op tafel. O.a. bobotie (recept op aanvraag) en bonen (snake eye beans) en een geweldig toetje toe, gemaakt van olifantenmelk. De sfeer met elkaar wordt met de dag mooier. Men gaat niet op een vaste plek zitten, maar gewoon overal. Zo gaat Chantal, Christiaan eten geven en Cherise helpt Justin. Mark heeft het helemaal voor elkaar. Hij krijgt zijn toetje van beide dames tegelijk. Na het eten worden specifiek Eric, Tessa en Tim apart bedankt en toe gezongen voor hun uitstekende bijdrage. Wat heerlijk allemaal. Over zingen gesproken.....vanavond karaoke. Iedereen zijn Afrika-creatie aan. Christiaan, Annemiek en Karina hebben wel zeer bijzonder uitgepakt. Christiaan

komt binnen als een Afrikaans krijgsheer, gedragen door "bewoners" van zijn dorp. Erg origineel. Zij winnen hiermee de eerste prijs. Ingrid Jonker als best gekapte dame en Evelien als best geklede dame en Ton als beste heer. Om 20.00 uur zetten Nino en John de volumeknoppen aan en gaan met die banaan. (rijmt wel). Anja en Mark starten de avond met liedjes uit hun wel bekende repertoire. Prachtig. Daarna begint iedereen echt mee te doen. De dames van De Schar zetten een prima act neer. Sigrid, Ilse en vele anderen zingen mee. Ook Justin en Christiaan stelen de avond met een sfeerful, instrumentaal dansnummer. Hier gaat iedereen uit zijn dak en doen wij allemaal mee. De handjes in de lucht en dansen maar.

Dag 4

Het is zondag en alweer de laatste dag. Wat gaat zo'n ruiterskamp snel voorbij. Hij is helemaal niet voorbij !! 8.00 uur ontbijten, want wij hebben haast. Om 11.00 uur uitvaren te Giethoorn voor een mooie tocht rond dit toeristische dorp. Het weer kan beter. Gelukkig is het een boot met een huif = huifboot, dus lekker droog en warm. De kapitein noemt zich Jack, maar eigenlijk heet hij Rik. De boot heet "Titanic". Klinkt hoopvol. De schipper vertelt over Giethoorn en hoe het ontstaan is en als je links kijkt, zie je niet wat er rechts is. Lekker appeltaart gegeten en wat gedronken aan boord. Totaal 2 uur varen en het wordt steeds drukker op het water met allerlei fluisterbootjes, punters en roeiboten. Na de boottocht is er voldoende ruimte om te wandelen. Het weer is goed. Droog en af en toe een zonnetje. Wat een mooi dorpje en leuke winkeltjes. Volgens Chantal helaas te weinig snoepwinkeltjes. Rond half 3 vertrekken wij naar huis. Afgesproken is, dat wij even verzamelen op de A7 en als één stoet langs Theo Nolten gaan rijden. Hij viert deze zondag zijn 50 jaar huwelijksfeest. Mooi op tijd bij de manege Waarland. Velen staan ons op te wachten. Frida ziet haar dochtertje weer. Is toch best lang zo 4 dagen . Anderen vinden het te kort. Wat een prachtkamp. Bestuur en AC-team, jullie zeker bedankt voor de organisatie en al de anderen voor een zeer geslaagd ruiterskamp 2015.

Stef